



## Landschapsvereniging “De Kringloop”

### Eifelexcursie 24 juni 2017

door Pieter Althuisen

Het is 24 juni, de dag dat ik samen met andere Kringlopers naar Ripsdorf ga in de Eifel. 's Morgens om kwart voor 6 word ik wakker gemaakt met een zacht muziekje. Even wassen, aankleden en naar beneden. Nog gauw een broodje met kaas naar binnen werken met een cappuccino en nog even luisteren naar het ochtendconcert van een merel. Mijn tas had ik de avond tevoren al ingepakt, zodat ik in alle rust kan vertrekken richting Linne. De bus staat al klaar, zie ik bij het oprijden van de parkeerplaats voor het oude gemeentehuis in Linne. Ik word begroet door onze voorzitter Jan Hermans en de buschauffeur. Er zitten al wat mensen in de bus en spoedig is iedereen aanwezig en kunnen we vertrekken. Onderweg zien we veel windturbines, die net over de Duitse grens staan. Aan Nederlandse kant is men hier niet zo blij mee, maar toch beter dan de kerncentrale in Tihange net over de grens in België. Zeker met alle risico's die hieraan vast zitten.

Na enige tijd wordt het landschap meer heuvelachtig. Plots verschijnt er als welkomstgroet een Rode wouw aan de horizon. We zitten weldra in de Eifel. Begeleid door een lekker zonnetje stappen we uit de bus voor een lekker kopje koffie met vlaai in restaurant Breuer in Ripsdorf. Hierna gaan we met de bus op weg naar ons eerste excursiegebied: “het Schafbachtal”. Hier wordt de groep gesplitst en onder leiding van onze bijna alles wetende gids, Jan Hermans, lopen we een smalle verharde weg op om de linkerberm te inspecteren, op zoek naar bijzondere flora en fauna. Hier een kleine opsomming wat we daar zoal hebben mogen aanschouwen. Onder andere Ruige hertshoorn,



Moerasspirea, Kale jonker, Ruig klokje, Beemkroon, Betonie en Perzikbladig klokje. We zagen hier soorten die je bij ons niet meer tegen komt. Al lopend worden onze ogen getroffen door een door de lucht dartelende Parelmoervlinder, die links van ons in een wei een plaatsje zoekt om even uit te rusten. De fotocamera's klikten om dit bijzondere moment vast te leggen. Nadat we de linkerzijde van de weg bekeken hebben, wordt al teruglopend de rechterberm aan een zorgvuldige inspectie

Purperstreepparelmoervlinder  
*Brenthis ino*

© Ans Homburg

onderworpen. Daar zien we onder meer Hokjespeul, een haft, Bosroos, duizendguldenkruid en Geel vingerhoedskruid. Ook enkele bijzondere vlinders treffen we nog aan zoals: een Groot geaderd witje en een Keizermantel, die ons hart sneller deed kloppen, maar helaas snel in de bosrand verdween. Spoedig komen we weer bij het startpunt en vertrekken met de bus naar restaurant Breuer om aan te zitten aan een heerlijk diner met een lekker Weizenbier.

Met een voldaan gevoel stappen we de bus weer in voor onze middagexcursie richting Alendorf. Hier, bij het witte bedevaartskerkje St. Agatha, steken we de weg over en starten we onze middagexcursie onder leiding van onze gids en bomenexpert John Hannen. We lopen eerst onderlangs de Kalvarienberg en speuren onderweg wederom naar interessante planten, bomen, insecten etc. We zien hier onder andere Jeneverbesstruiken, Liggend stalkruid, Wilde tijm en Rolklaver. Op de terugweg besluiten we toch maar met wat zelfoverschatting de klim te wagen naar het kruis op de top van de Kalvarienberg.

Halverwege de top zien we op een veld links van de weg nog een aantal orchideeën zoals: Mannetjesorchis, Muggenorchis en een Groene nachtorchis. De meesten helaas uitgebloeid. Na de pittige klim worden we beloond met een geweldig panorama. Prachtig. Echt voer voor de fotocamera's. En.....in de verte hoog in de lucht een Rode wouw. Hierna gaat het weer bergaf richting St. Agatha kerkje waar we nog even kijken naar al die bizarre oorlogsgraven van veel te jonge soldaten. Even later zien we de bus weer aan komen rijden en is alweer tijd voor koffie met vlaai in Ripsdorf. Nog even nagenieten en dan met een voldaan gevoel vol met nieuwe indrukken terug naar Linne.



Het was wederom een geweldige Eifelexcursie, met dank aan de kringloop-organisatie en de gidsen John Hannen en Jan Hermans. Nog even overstappen in de Move en dan bewegen naar Neeritter.

Wat een geweldige dag!

Pieter Althuisen.